

## Julfest i Galtströms Masugn från 1871 till 1905

Varje jul från 1871 till 1905 förekom denna fest. Då "dämdes" pipan ned i sex timmar för högtidsfesten. Den bestod av en stor julgran. På den fanns det tobaksflåtor samt snusstrutar och stora cigarrer samt mycket ljus. Arbetarna fick först kaffe samt en sup då och då som förvaltaren hade ett stort krus som han gick och fyllde på utav dess innehåll. Sedan blev det kålsoppa. Den bars ut av pojkar i stora ämbar från brukets bagarstuga. Sedan blev det plundring av julgranen som bestod av tobak och snus. Masugnen kallades på den tiden för plågornas dal och kolhuset för det svarta helvetet och det var ej att undra på. Masugnen gick i hela sex år natt som dag jul och midsommar utan uppehåll. Då var det den enda ljuspunkt i deras liv våra förfäder hade. Skål sade "Alram" Sundberg åt Patron Nisser när han tyckte att det blev för långt mellan suparna. Det var en trevlig kväll för oss ungdom vid Bruket att bevista denna julkväll. Det var hornmusik, dragspelsmusik och fiolmusik. Då var det en julstämning som man mindes för livet. Festplatsen var i så kallade gjuteriet invid masugn. Patron och Förvaltaren höll sina sedvanliga tal. Masmästaren avtackade Patron och Förvaltaren. Och sedan gick det i samma "tempo" i plågornas dal. Arbetarna var endast ett nummer i en kassabok på den tiden.

"Jon" Alb. Wedin

Avskrift efter min Fader Anders Wedin i Galtström år 1900

Julfest i Galtströms Masugn från 1871 till 1905

Varje jul i från 1871 till 1905 före kom denna fest  
då dämdes pipan ned i sex timmar för högtidsfesten  
Den bestod av en stor julgran på den fanns det tobaksflåtor  
samt snusstrutar och stora cigarrer samt mycket ljus  
Arbetarna fick först kaffe samt en sup då och då som  
Förvaltaren hade ett stort krus som han gick och fyllde på  
utav dess innehåll Sedan blev det kålsoppa den bars ut av  
pojkar i stora ämbar från Brukets bagarstuga Sedan  
blev det plundring av julgranen som bestod av tobak och  
snus Masugnen kallades på den tiden för plågornas  
dal och Kolhuset för det svarta helvetet och  
det var ej att undra på. Masugnen gick i hela sex år natt  
som dag jul och midsommar utan uppehåll Då var det den  
enda ljuspunkt i deras liv våra förfäder hade  
Skål sade Alram Sundberg åt Patron Nisser när han tyckte  
att det blev för långt mellan suparna Det var en  
trevlig kväll för oss ungdom vid Bruket att bevista  
denna julkväll Det var hornmusik dragspelsmusik och  
fiolmusik Då var det en julstämning som man mindes för  
livet Festplatsen var i så kallade gjuteriet invid masugn  
Patron och Förvaltaren  
höll sina sedvanliga tal till sina arbetare  
Masmästaren avtackade Patron och Förvaltaren  
Och sedan gick det i samma tempo i plågornas dal  
Arbetarna var endast ett nummer i en kassabok på den tiden  
Jon Alb. Wedin